

### de Nieuwsbrief

Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeentelieden digitaal toegezonden. Geef hiervoor uw e-mailadres door aan: [andriesvb@hotmail.com](mailto:andriesvb@hotmail.com)  
Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12 uur.



Protestantse  
Kerk



## NIEUWSBRIEF KURIOSKERK

Leeuwarden-Huizum-West

Palmpasen

zondag 5 april 2020 week 15

6<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

[www.kurioskerk.nl](http://www.kurioskerk.nl)



### de Privacywet

Geef aan ons door als u niet genoemd wilt worden in de Nieuwsbrief, Geandewei of op de website. Dan houden we daar rekening mee. Lees de volledige [Privacyverklaring](#) op onze website.

### overdenking

#### Van Intocht naar Uittocht Palmzondag

Schriftlezing: Jesaja 50:4-7 en Mattheüs 21:1-11

Dit is de zondag van het "Heden, hosanna, morgen kruisig Hem!" (Lied 556:5). Deze laatste zondag na de Veertig dagen en de Lijdenstijd heeft twee gezichten, want bijna letterlijk gaandeweg slaat de stemming radicaal om. Eigenlijk is er op deze zondag en deze week sprake van twee vieringen als opmaat voor het vieren van de Stille Week. Begonnen wordt er met de feestelijke gebeurtenis van Jezus' intocht in Jeruzalem, gevolgd door een lezing van het lijdensverhaal (Palmen Passie zondag).

De profetenlezing uit Jesaja 50 staat bekend als de profetie over de knecht des Heren. Het lijdensverhaal in het evangelie werd vormgegeven, maar de profetieën over de lijdende knecht des Heren. Doelt Jesaja hier op een historische of een toekomstige figuur? En wat is de rol van de knecht in het goddelijk heilsplan? Historisch wordt gedacht aan profeten en koningen voor wie het leven wordt getekend door lijden: profeten als Jesaja, Jeremia en Baruch en koningen als Uzzia, Hizkia, Josia, Jojakim en Zerubbabel. De taak van de knecht des Heren is het terugvoeren van de ballingen naar Sion. De evangeliën gaan in de eerste plaats over het leven, het lijden en de opwekking van onze Here Jezus Christus uit de dood. Het intochtsverhaal is niet een neutrale geschiedenis. Onmiskenbaar wordt hier de messiaanse profetie van Zacharia in herinnering geroepen. De Gezalfde des Heren nadert Jeruzalem vanaf de Olijfberg. De ezel waarop Jezus is gezeten, is een lastdier, een veelzeggend beeld en wijst op een uiting van nederigheid. Niet gezeten hoog te paard komt deze "Gezegende in de naam van de Heer" (Psalm 118:26), niet om zich te laten gelden of om macht uit te oefenen. Een ezel is een uitdrukking van dienstbaarheid. In het verlengde daarvan kunnen we denken aan de last die Jezus zelf spoedig op zich neemt, de zondenlast van de wereld! Instemmende reacties van de menigte langs de kant van de weg bij de intocht van deze koning. Beseffen zij en beseffen wij wat voor een koning hier zo hartelijk welkom wordt geheuten? We staren ons blind op het grote en succesvolle, ook vandaag. Jezus ging welbewust de weg van de zichzelf wegcijferende liefde die samenvalt met de weg van de barmhartigheid van God. Jezus voorziet de komende gebeurtenissen in deze laatste dagen, terwijl wij in grote onzekerheid verkeren over de gebeurtenissen in deze door het coronavirus beheerste tijd. Jezus had het lijden kunnen voorkomen door halverwege om te keren, maar Hij liep die weg ten einde toe. Volgen wij Hem op deze weg van Palmzondag tot Goede Vrijdag?

*"Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen  
alle beproeving van de wildernis."  
(Lied 556:1)*

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326. E: [jbakkerreitsma@chello.nl](mailto:jbakkerreitsma@chello.nl)

### pastoralia

#### Meeleven



#### Gift

Van de familie W. mocht ik € 50 ontvangen voor de Wijkkas. Hartelijk dank voor deze gift.

#### Zondag

Zondag 5 april is het Palmzondag de laatste zondag van de Veertig Dagentijd of de Lijdenstijd.

De apostel Paulus schrijft ter bemoediging aan de gemeente in Filippi: "Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had" en "elke tong zal belijden Jezus Christus is de Heer tot eer van God de Vader." (Filipenzen 2: 5 en 11).

Dat we zo biddend, verwachtend en hopen deze bijzondere Stille Week mogen ervaren.

Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326. E: [jbakkerreitsma@chello.nl](mailto:jbakkerreitsma@chello.nl)

### agenda

I.v.m. het coronavirus zijn er geen activiteiten in onze kerk.

### Stille week

Zondag 5 april begint de Stille Week of Goede Week. We gaan de laatste week in van de Veertigdagentijd. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. In de [bijlage](#) bij deze nieuwsbrief vindt u voor elke dag in de Stille week een Bijbeltekst, een korte overweging daarbij en een vraag om over na te denken.

### Twee eigen diensten

Blij zijn we met de mogelijkheid om volgende week twee 'eigen' diensten op te nemen via Kerkomroep. Het wordt een dienst met viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag en een paasdienst op 1e paasdag. Beide keren is ds. Bakker de voorganger. U kunt de diensten meeluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). De diensten worden vrijdag 10 april opgenomen, maar u kunt ze gewoon op de avond van Goede Vrijdag of 1e paasdag beluisteren. Later kan natuurlijk ook.

### Viering Heilig Avondmaal thuis

In de maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen zijn genadebrood. De viering van het Avondmaal kan in deze dagen niet gemist worden.



Wie internet heeft en mee kan luisteren met de dienst van Goede Vrijdag kan dan het Avondmaal thuis mee vieren. Het is goed om dan ook thuis van te voren brood en wijn of druivensap als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten.

Maar ook als u geen internet heeft, is er de mogelijkheid om Avondmaal te vieren. Dat kan ook als u alleen bent! Lees dan bijvoorbeeld Matteüs 26 vanaf vers 26! En doe dat luidop.

Ds. De Reuver: *'Op weg naar Pasen gedenken wij de gekruisigde en verrezen Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij verbonden (Jesaja 53). Hij is ons leven!'*

### Radio Leo Middelsee

Afgelopen zondag was er voor het eerst een studiodienst op de lokale omroep LEO Middelsee te beluisteren, Ds. Bakker was toen de voorganger. Komende zondag is er om 10.00 uur weer een studiodienst. U kunt het beluisteren op FM 105.3 en FM 106.1 en live via [www.leomiddelse.nl](http://www.leomiddelse.nl). Ons gemeentelid Anne Sjoerd Bakker is één van de organisatoren.

### Meekijken met De Fontein

Als we willen kunnen we elke zondagochtend meekijken (of terugkijken) naar de kerkdienst in De Fontein. Dat kan met de link van het YouTube-kanaal van De Fontein: <https://www.youtube.com/channel/UCgMKA-WRoo8HVZoD0J9qJVOA>

### Koffieochtenden en de telefoon

Lijfelijk kunnen we niet bij elkaar komen op de woensdagochtenden, maar telefonisch wel. En dat kan ook onder het genot van een kopje koffie! Vergeet u niet te bellen, het doet zo goed!

### Kaarten voor en door gemeenteleden

Dank al voor de toezeggingen van kaarten die we ontvingen! Dit wordt echt een 'samen-project'. Voor wie het niet las in de vorige nieuwsbrief: Het lijkt ons mooi om half april al onze oudere gemeenteleden een kaart te sturen. En wel een kaart die gemaakt is door gemeenteleden. We weten dat er velen

onder u zijn die prachtige kaarten maken! Zou u deze willen schenken aan de kerk (evt. tegen onkostenvergoeding)? U mag dit doorgeven aan

- Annie Plantinga (T 2129832, E: [g.plantinga46@upcmail.nl](mailto:g.plantinga46@upcmail.nl)) of
- Alie Brouwer (T 2127918, E: [ag.brouwermeindertsma@hotmail.com](mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com)).

We halen ze bij u op of u brengt ze! Alvast heel hartelijk dank.

### Samen de Bijbel lezen in drie jaar

Op 1 april 2020 zijn we begonnen met 'Samen de Bijbel lezen in drie jaar'. Als u nog niet begonnen bent en wel mee wilt doen... ieder kan op elk moment 'instappen'. Hieronder het leesrooster van 4 april – 10 april:

04 april: Genesis 4	05 april: Genesis 5
06 april: Genesis 6	07 april: Genesis 7
08 april: Genesis 8	09 april: Genesis 9
10 april: Genesis 10	



### Klokken van troost en hoop

Hebt u ze afgelopen week weer gehoord? Ook woensdag 8 april om 19.00 uur zullen de klokken van de Kurioskerk weer luiden, net als op 1e paasdag! En dan om 12.00 uur!

### Puzzel

Hepy Bruinsma heeft weer een puzzel (blz. 4) uitgezocht, goed passend in deze tijd. Wist u dat Jan Bruinsma de puzzels eerst even uitprobeert? Dat is zo gek nog niet, dan weten we dat het klopt! Bedankt Jan (en Hepy).

### Betrokkenheid én mooi lied

De kerkenraad ervaart veel betrokkenheid uit de gemeente en is u daar dankbaar voor! Afgelopen zondag gooiden Roel en Rommy Tabak een ontroerend lied/gebed in onze brievenbus, speciaal geschreven voor deze lastige 'coronatijd'. Elders in de nieuwsbrief staat dit lied opgenomen (blz. 3).

### Collectes / sparen

Niet vergeten hoor om het geld van de collectes opzij te leggen! De kerk is u er dankbaar voor.

### Nieuwsbrieven

We houden u met (extra edities van) nieuwsbrieven op de hoogte als er iets bijzonders te melden valt! Niet alle gemeenteleden ontvangen de digitale nieuwsbrief. Daarom vragen wij u de nieuwsbrieven ook voor gemeenteleden bij u uit de buurt uit te printen en in de bus te doen. Kleine moeite, groot plezier.

### Tot slot

Een goede Stille Week toegewenst. Houd moed!

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. T: 058-2127918, M: 06-23138393, E: [ag.brouwermeindertsma@hotmail.com](mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com)



## Ontroerend en hoopvol coronalied

*William Boer en zijn vriendin Annewil de Jong schreven samen een hoopvol lied/gebed. William, die als verpleegkundige op de IC werkt, zag de schrijnende situatie daar. Aanleiding voor deze twee jonge mensen om samen een lied te schrijven. Het kan gezongen worden op de wijs van 'Samen in de Naam van Jezus', maar ook op de melodie van 'Wat de toekomst brengen moge'.*

1.  
Heere God wij komen tot U  
in een bange donkere tijd,  
heel de wereld is verslagen  
en we voeren allen strijd.  
Breng ons, Heere op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
leer ons leven tot Uw eer!
2.  
Heer, wij mogen niet naar school toe  
en naar onze vriendjes thuis.  
Wilt U voor hen blijven zorgen,  
denkt U aan een ieders kruis?  
Breng ons, Heere op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
leer ons leven tot Uw eer!
3.  
Heel veel mensen zijn nu eenzaam,  
alleen in hun eigen huis.  
Wilt u hen een bezoekje brengen,  
misschien wel in het ziekenhuis?  
Breng ons, Heere op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
leer ons leven tot Uw eer!
4.  
Wilt U voor de dokters zorgen,  
en voor allen in de zorg?  
Geeft u wijsheid en veel liefde,  
toon Uw Vaderlijke zorg!  
Breng ons, Heere op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
leer ons leven tot Uw eer!
5.  
Heel veel mensen zijn nu werkloos  
en verdienen nu geen geld.  
Heer, U weet, dat geeft veel zorgen,  
we voelen ons zo erg geveld!  
Breng ons, Heere op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
leer ons leven tot Uw eer!
6.  
Leer ons in Uw woord te lezen,  
help Uw knechten, elke keer.  
Om Uw woord, ook nu, te brengen,  
breng het in onz' harten Heer'!  
Breng ons, Heere op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
leer ons leven tot Uw eer!
7.  
Heer, ik mag toch alles vragen?  
Als ik bang ben, vol verdriet?  
Wilt u daarom naar ons luisteren?  
Hoor, verhoor toch ook dit lied!  
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman,  
U bent toch de sterke God!  
Brengt U dan Uw eigen vrede,  
wees bewogen met ons lot!



# kruis-woord- zoeker



Jezus is de

.....

		o	s	v	j		
		j	a	m	o		
		e	b	a	h		
		z	b	r	a		
		u	a	i	n		
e	r	o	p	s	t	a	n
d	o	e	k	e	n	p	e
l	e	v	e	n	d	e	s
		g	w	b	t		
		e	i	e	e		
		l	p	w	e		
		h	a	a	n		
		t	s	k	k		
		h	e	e	r		
		o	n	r	u		
		m	h	s	i		
		a	e	n	s		
		s	e	n	a		
		g	r	a	f		
		o	l	i	e		
		d	o	o	d		
		a	a	r	*		

- Heer
- Heer
- Jezus
- Thomas
- Petrus
- Johannes
- Maria
- engel
- bewakers
- haan
- levende
- opstanding
- sabbat
- pasen
- doeken
- dood
- kruis
- graf
- olie
- steen
- steen



Welk woord hoort op de stippellijn?

Op het kruis staan woorden uit het Paasverhaal verstopt. Zoek ze op en streep ze door. De 11 letters die overblijven, vertellen je hoe de Here Jezus genoemd wordt als Hij is opgestaan uit de dood.

Hij is de .....

Weet je wat dat betekent?  
Als je gelooft dat de Here Jezus ook voor jou aan het kruis is gestorven, word je Gods kind en hoor je bij Zijn koninkrijk, voor altijd!

[www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)

## **BIJLAGE**

### **Stille week 2020**

*We gaan de laatste week in van de Veertigdagentijd. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Hieronder vindt u voor elke dag in de Stille week een Bijbeltekst, een korte overweging daarbij en een vraag om over na te denken.*

*Bron: de veertigdagentijdskalender 2020 van de Protestantse kerk*

#### **Zondag 5 april, Palmzondag**

Lezen: Johannes 12: 12-19

*Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.*

*Johannes 12: 13*

Het verhaal over Jezus' intocht in Jeruzalem vinden we in alle vier de evangeliën. Johannes vertelt het verhaal in slechts een paar verzen. Hij zegt bijvoorbeeld niets over leerlingen die een ezel moeten halen, de ezel is er gewoon. En ook Jezus zegt zelfs niet in dit evangelie. Maar de menigte plukt wel palmtakken, en de mensen juichen voor Jezus en roepen: 'Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.' Hosanna betekent van oorsprong iets als 'Red ons!' Maar in de tijd van Jezus was het een algemene uitroep geworden: Hoera! Leve de koning! Gezegend is Hij!

**Vraag:** Vindt u de uitroep 'Hosanna' bij Jezus passen? Waarom vindt u dat wel of niet?

#### **Maandag 6 april 2020**

Lezen: Matteüs 25: 1-13

*Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.*

*Matteüs 25: 13*

Jezus is in gesprek met zijn leerlingen, op de Olijfberg. En Hij legt hen van alles uit over het koninkrijk van God. Onder andere door een vergelijking te maken met vijf wijze en vijf dwaze meisjes die er met hun olielampen op uit trekken. Deze tien meisjes moeten een bruidegom opwachten. In deze gelijkenis, en in een aantal andere gelijkenissen aan het einde van het evangelie volgens Matteüs, wil Jezus vertellen dat je goed moet opletten en waakzaam moet zijn. Als Gods Koninkrijk zal aanbreken op aarde, moeten mensen daar klaar voor zijn.

**Vraag:** Wat betekent het voor u dat u altijd waakzaam moet zijn?

#### **Dinsdag 7 april**

Lezen: Matteüs 26: 1-27 en 26: 66

*Door de olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.*

*Matteüs 26: 12.*

Er komt een vrouw naar Jezus toe met een albasten flesje met zeer kostbare olie en goot die over zijn hoofd. De discipelen reageren geschikt. Jezus verdedigt de vrouw. Hij laat de vrouw opstaan en eert haar. Hij zet zichzelf tegenover de armen. Jezus zegt: 'Nu komt het Mij toe.' Armen zijn er altijd, Jezus nog maar enkele dagen. Jezus verbindt deze zalving met zijn dood. Zalven wordt balsemen. De vrouw zalft alleen zijn hoofd, maar Jezus zegt dat ze hiermee zijn lichaam heeft gezalft. Jezus maakt van dit eerbetoon een laatste eer. Wijst Jezus hier niet zelf ook vooruit naar zijn opstanding? Wanneer andere vrouwen hem willen balsemen op eerste paasdag is dat niet meer nodig, want Hij is opgestaan!

**Vraag:** Hoe zou u gereageerd hebben als u aanwezig geweest was?

## **Woensdag 8 april**

Lezen: Johannes 12: 20-36

*Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer Hij sterft, draagt Hij veel vrucht.*

*Johannes 12: 24*

Jezus begint over zijn naderende dood te spreken. Jezus zegt dat een graankorrel moet sterven, pas dan kan Hij veel vrucht dragen. Jezus maakt hier een vergelijking met zijn eigen dood en opstanding. Als Hij sterft, kan Hij opstaan. En dan ziet de hele wereld wie Hij is. Maar mensen moeten ook zelf iets doen: niet hun eigen leven het allerbelangrijkste vinden, maar Jezus dienen en volgen. Dan zal God diegene eren.

**Vraag:** Hoe kunt u laten zien dat u Jezus wil dienen en volgen?

## **Donderdag 9 april, Witte Donderdag**

Lezen: Johannes 13: 1-30

*Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.*

*Johannes 13: 15*

Jezus is in Jeruzalem geweest voor het Pesachfeest. De leerlingen eten met elkaar, en Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Het wassen van de voeten van gasten liet zien hoe gastvrij iemand was. Door de stoffige wegen en de blote voeten in sandalen was dit ook noodzakelijk. Het wassen van voeten was een taak die normaal door slaven werd uitgevoerd. Jezus wil dat de leerlingen hem navolgen. Het erom dat iemand de minste wil zijn, en een ander wil dienen (zie ook Marcus 9: 35). Dit is voor veel mensen niet makkelijk. Jezus wil hierin een voorbeeld zijn.

**Vraag:** Hoe kunt u de mensen om u heen dienen?

## **Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag**

Lezen: Johannes 18 en 19

*Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.*

*Johannes 19: 30*

De evangelisten vertellen hoe er met de dood van Jezus twee dingen uit de Schrift in vervulling gingen. Het eerste dat mensen dobbelen over zijn kleren (Psalm 22: 19). Het tweede de vraag om iets te drinken (Psalm 69: 22). Als Jezus dan sterft zegt Hij: 'Het is volbracht.' Hij heeft gedaan wat er moest gebeuren. Johannes vertelt hoe Jezus vlak voordat Hij sterft zijn moeder en leerling elkaar met nieuwe ogen laat zien, alsof Hij hen op het hart drukt goed voor elkaar te zorgen.

**Vraag:** Jezus verbindt zijn moeder en zijn leerling aan elkaar. Bent u wel eens door een verdrietige gebeurtenis dichter bij andere mensen gekomen?

## **Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag**

*Sta vandaag eens stil: letterlijk door bijvoorbeeld tien minuten of langer helemaal niets te doen. En door na te denken over wat deze dag voor u betekent.*

## **Zondag 12 april, Pasen**

**De Heer is waarlijk opgestaan! Hij leeft!**